

Vraag het aan Morya



Wacht nog om te spreken

“(…) als je eenmaal in de gewone dagelijkse situatie gaat veranderen, andere keuzes maakt, andere prioriteiten stelt, andere dingen naar voren brengt, jezelf begint te zijn en jezelf tot uitdrukking begint te brengen. Dit laat de ander schrikken, dat hij zegt: “Wat is er met jou aan de hand, wat gebeurt er met jou, waarom doe je dit, waarom doe je dat?” Dan moet je je niet nader verklaren. Wacht dan tot je duidelijk begint te beseffen wie je werkelijk bent en wat je werkelijk wil - en dat vraagt weer tijd.

Dat vraagt een tijd van stilte, een tijd van zwijgen, een tijd van rustig worden en een tijd van inkeer, dat je gaat beseffen door de veranderingen die je meemaakt in het dagelijkse leven: ‘ik moet eerst de verandering ervaren, eerst kijken wat het allemaal in mijn eigen leven wordt.’ Dat vraagt tijd voor je het in woorden kan zetten en voor je kan zeggen: “Kijk, eigenlijk is er dát met mij aan de hand” en dan kan je het ook vertellen aan de anderen.

Maar ga het eerst ervaren, leg eerst een stukje van de weg alleen af zonder dat je het moet uitleggen aan de ander en zonder dat de ander het hoeft te begrijpen.”

A handwritten signature in blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte”
(uit hoofdstuk 10: ‘Emancipatie’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 323

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


